



Gerritje Koops - Bosch

1930 - 2024

*De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
Hij geeft mij nieuwe kracht.*

Psalm 23: 1-3

In dit vertrouwen is na een lang leven door de Here thuisgehaald onze lieve en zorgzame (schoon)moeder en oma

Gerritje Koops - Bosch

Sinds 25 juni 2005 weduwe van Elbert Koops

Geboren: 14 september 1930
te Nijkerkerveen

Overleden: 26 september 2024
te Bunschoten

We willen afscheid van haar nemen in een samenkomst die gehouden wordt D.V. woensdag 2 oktober om 13.30 uur in de Maranathakerk, Prinses Margrietstraat 20 te Bunschoten. De samenkomst is ook online mee te beleven via www.bijwonenbegravenis.nl
Aansluitend zal de begrafenisplechtigheid plaatsvinden op de algemene begraafplaats Memento Mori, Bickersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de samenkomst is er van 12.45 tot 13.15 uur gelegenheid om ons te condoleren.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in de Maranathakerk.

Correspondentieadressen:

Bert: Huijgenlaan 2, 3752 CD Bunschoten,
bertenmargakoops@gmail.com

Ineke: Bovenstraat 67, 3077 BC Rotterdam,
jvdborn@xs4all.nl

Dochter van: Evert Bosch en Einijke Bosch – van Leuveren

Moeder en schoonmoeder van: Bert en Marga, Ineke en Jaap

Oma van: Emiel en Alice, Jordi en Karin,
Rogier en Charlotte

Oma Ger van: Liv, Dante, Juul, Marly, Kes, Scottie

Zus van: Arie, Nen, Wulf, Jans, Henk, Bep

*Wij zijn de afgelopen jaren diep onder de indruk geraakt van de
liefdevolle zorg en aandacht van de medewerkers van
afdeling Ketelsteeg van Zorg- en Wooncentrum De Haven te Bunschoten.
Onze moeder heeft het daar heel goed gehad. Het ontbrak haar aan niets.*