



Dirk ter Haar

1942 - 2024

*Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!*

*Al wordt je weg een zware last,
God heeft beloofd "Ik houd je vast".
Geloof het door de tranen heen,
God heeft je lief en laat je nooit alleen.*

Psalm 103

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, geven wij met droefheid kennis dat de Here tot zich heeft genomen mijn lieve man, onze lieve papa en trotse opa Dirk

Dirk ter Haar

 29 oktober 1966

Geboren 4 september 1942

Overleden 21 november 2024

Dirk is thuis opgebaard.

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden D.V. donderdag 28 november om 10.30 uur in de Noorderkerk, Kerkstraat 20 te Bunschoten-Spakenburg. Deze dienst zal worden geleid door ds. P. Boonstra en is ook live mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Memento Mori, Bickersweg 3 te Bunschoten-Spakenburg.

Voorafgaand aan de dienst is er van 9.45 tot 10.15 uur gelegenheid tot condoleren.

Na de begrafenis bent u welkom in de Noorderkerk om herinneringen te delen.

Annie ter Haar - Koelewijn

Maria & Bert

Annelies & Lambert

Lucie

Henk & Margré

Steeff & Maaïke

Klein- en achterkleinkinderen

Heemstedesingel 4
3752 EW Spakenburg
06-15878775